

# Klan A!s beretning 2023

I år har klanen været heldige at få en håndfuld nye medlemmer som vi er blevet utroligt glade for.

Spejderåret hos Klan A! begyndte med at vi i vinteren og det tidlige forår brugte vores håndelag til både at dekorere et par fastelavnstønder som gruppens mikroer skulle bruge til fastelavn, puste og male æg til påske, eksperimentere med læderarbejde og forsøge at lave vores egen kopper af forskellige små træstykker. Specielt ved det sidstnævnte snedkerarbejde blev vores kreative evner sat på prøve, da vi ikke lige havde det helt korrekte udstyr til opgaven.

Da vejret endeligt blev bedre gjorde vi brug af gyvelhytten, som har en fantastisk beliggenhed der tillader os nemt at tilgå vandet med gruppens kanoer. Vi begav os ud på søerne med det mål at nå til Sdr. Ege og lave nogle gruppeaktiviteter.

grundet det gode vejr begyndte alt det grønne heldigvis at stå i flor engang ved årstidsskiftet, og det tillod os at vi kunne lave vores egen hyldeblomstsaft fra de fantastiske hylde træer som står spredt omkring på lynghoved.

Derefter kom tiden hvor vi endeligt skulle gå på sommerferie, derfor holdt vi et tirsdagsmøde vi havde valgt at kalde grill og kano hvor vi grillede pølser til aftensmad og derefter sejlede ud på søerne for at nyde den dejlige sommeraften. I sommerferien blev der dog ikke sat en stopper for spejderarbejdet, vi havde nemlig planlagt sommerlejr i egen baghave, vi skulle på en kanotur rundt i Søhøjlandet. I løbet af de første par dage hvor sejladsen skulle foregå var vejret desværre ikke med os og det resulterede i nogle hårde grå dage som kun forbedredes da vi mødte Silkeborgspejderne ved Paradishytterne.

I august hjalp Klanen, traditionen tro, med det store høstmarked, hvor nogen hjalp med at sælge lopper, eller med at servere mad til de mange besøgende, imens andre hjalp med at forvandle Skanderborgvej til Rys pæneste flagallé.

I september valgte vi igen at sætte til søs og udnytte det stille vand til at få planlagt det kommende halvår, her blev bl.a. snakket om mærker og længere spejderforløb.

ved Halloween trak Klanen i de mest skræmmende kostumer og hjalp SuperBrugsens handlende og deres børn med at skære græskar i mens der blev sørget for varmkakao og et stort stykke kage til bagefter.

Da det så igen blev koldt tog vi glade afsted på KRM hvor vi hørte om spændende nye spejderinitiativer og deltog i adskillige workshops. I starten af december stod Klanen for julefrokost og natløb på årets juletur, samt agerede vejhjælp for de tilsnede forældre. Og som et afsluttende arrangement planlagde vi en julefrokost for alle seniorerne i divisionen.